

Geloof

Wat is geloof, waar geloof je in en wat doet het met je.

Vele vormen van geloof

Er zijn vele vormen van geloof, de een gelooft in een god of hogere macht of kracht, de ander gelooft juist dat er niets is buiten het materiële en zichtbare. De een gelooft dat de Ned. regering goed bezig is om de belangen van ons land te behartigen, de ander gelooft dat de meesten daar weinig kennis van zaken hebben en dat ze zich laten leiden door lobbyisten, eigenbelang en eigen voordeel. De een gelooft in de oprechtheid van de media, de ander gelooft dat deze media opgekocht zijn en uitsluitend een politieke agenda propageren. Niet iedereen zit in een van deze uitersten, maar het is wel goed om je te realiseren dat het allemaal dingen zijn waar je in gelooft, of waar je van overtuigd bent. Op de een of andere manier ben je er van overtuigd geraakt dat iets waar is.



zoekers naar waarheid

Velen van de mensen die op deze site komen, naar demo's van Viruswaarheid gaan, of op zoek gaan in de alternatieve media, zijn zoekers naar waarheid. We denken dat de waarheid niet voor het oprapen licht en misschien denk je ook dat er veel onwaarheid, misleiding en manipulatie is om je heen. Je wordt gedreven in het zoeken naar waarheid omdat je zoekt naar houvast en naar een weg om verder te gaan in het leven, een manier van leven die het leven zelf en de mensen om je heen respecteert en die hanteerbaar en acceptabel is voor je.

Hindernissen

In deze aardse reis op zoek naar waarheid zijn er vele hindernissen die je tegen zult komen. Hindernissen die je “trachten” af te houden om bij de waarheid te komen.



Weg- relativieren

Een van die hindernissen is het ontkennen van het bestaan van waarheid.

Er zijn mensen die menen dat er geen waarheid bestaat, of dat alles relatief is, of dat iedereen recht heeft op zijn eigen waarheid. Dat lijkt heel aardig, maar een dergelijk geloof is onhoudbaar.

Oppervlakkig gezien kun je daar wel misschien nog wel mee leven, want waarom zou niet iedereen het recht hebben om te geloven wat hij wil?

Waarheid is echter wel degelijk een essentieel begrip. Waarheid is wat er is, de realiteit. Onwaarheid is wat er niet is. Het niet geloven in waarheid is een extreme tegenstelling van het materialisme. Als je niet in waarheid gelooft dan geloof je eigenlijk dat ieder mens leeft in zijn eigen illusionaire wereld. Een dergelijk geloof is onverenigbaar met wetenschap, het bestaan van onrecht en rechtspraak, ethiek, liefde, loyaliteit etc. In een illusionaire wereld hebben deze dingen geen echte waarde, het zijn daarin meer vluchtige emoties die je naar geloven aandacht geeft of kunt ontkennen, en er zijn werkelijk mensen die dat geloven. *(of in ieder geval zeggen dat ze zoiets geloven)*

Het is echter wel degelijk zinvol om er van uit te gaan dat waarheid en het zoeken naar waarheid belangrijk zijn.

Schaapjes

Een mogelijke hindernis in het vinden van waarheid is dat je zo'n onwrikbaar geloof hebt in de regering en de media dat je er van overtuigd bent dat zij goed voor je zorgen en dat je daar zelf niets aan toe kunt voegen. Je kijkt braaf naar TV en leest braaf de kranten. Je leid je rustige leventje en volgt de aanwijzingen van de overheid. Als ze zeggen dat een mondk masker niet helpt, maar dat je er toch een op moet omdat je anders een gevaar bent voor andere mensen, dan doe je dat braaf.



Op deze manier is het echter vrijwel onmogelijk om iets anders te geloven dan wat onze regering wil dat je gelooft.

Paradigma

Het woord paradigma word op verschillende manieren uitgelegd. Sommige wetenschappelijke omschrijvingen zijn niet echt helpend in het dagelijkse leven. Toch is dit een belangrijk begrip als je het hebt over geloof en het zoeken naar waarheid.

Je zou een paradigma kunnen omschrijven als een gezichtspunt van waaruit je de wereld in kijkt. In zekere zin beperkt het wat je kunt zien. Het zijn je diepste overtuigingen en die laat je niet zo maar los. Heel vaak zijn die overtuigingen zo diep dat je niet beseft dat het jouw gezichtspunt is, en niet noodzakelijk in overeenstemming met de waarheid.

Een paradigma heeft dus wel iets weg van het begrip “geloof”. Je diepste overtuigingen bepalen wat je voor waar aanneemt en wat niet. Twee mensen kunnen een aan elkaar tegengesteld paradigma hebben en daardoor totaal verschillende dingen als waarheid zien. Heel vaak is het dan ook lastig om, over een voor jou belangrijke onderwerpen, met zo'n “opponent” een opbouwend gesprek te voeren.



Gedreven door angst

Het hebben van rotsvaste overtuigingen kan voortkomen uit angst, de angst om je zekerheden, je houvast, de dingen waarop je vertrouwd in je leven, te verliezen. In zo'n geval is je paradigma letterlijk een denkkader. Een grens waarbuiten je niet kunt zien. Vertrouwen in je huisarts, in de overheid, onze democratie, de media, het zijn allemaal dingen die onderdeel uit maken van ons systeem van essentiële veiligheid. Zoiets laat je niet zo maar los. Het probleem is alleen dat die dingen niet absoluut zijn. Ze zijn aan verandering onderhevig, soms zijn essentiële componenten van onze zekerheid aan verval onderhevig, zoals nu bijvoorbeeld.

Waarheid vermengd met onwaarheid

Bij het vinden van waarheid kun je ook worden misleid. Men kan je iets voorhouden waarvan je weet dat het waar is, en daar dan een onwaarheid aan verbinden. In de reclame industrie word voortdurend gebruik gemaakt van deze techniek. Zo werden bijvoorbeeld Cowboys gekoppeld aan sigaretten, terwijl dat twee verschillende zaken zijn die niets met elkaar te maken hebben.

Ook de wetenschap zie je dit verschijnsel ook steeds meer. “Wetenschap” word steeds meer beïnvloed door politiek en belangen van multinationals. Een voorbeeld hiervan is de effectiviteit van vaccinaties. Deze effectiviteit word bepaald door of een vaccinatie antistoffen veroorzaakt. Wat ze je echter niet

vertellen is dat deze antistoffen slechts een deel zijn van het immuunsysteem en dat de aanwezigheid van antistoffen niet altijd betekend dat je immuun bent voor de ziekte waartegen je bent ingeënt. Effectiviteit betekent hier: de vaccinatie moet antistoffen aanmaken, als dat gebeurd is het effectief. Maar gewone mensen denken dat als een vaccinatie effectief is, dat dat betekend dat ze immuun zijn. Die twee dingen zijn echter lang niet altijd hetzelfde.

Verwarring van echt met waarheid

Voorals in de New-Age en mensen die zich bezig houden met occultisme zie je verwarring tussen de begrippen “Echt”, “Waarheid” en “Goed”. In onze “verlichte” westerse wereld zit het bovennatuurlijk in een taboe sfeer en je kunt daar niet vrij over praten. Als mensen gaan experimenteren in deze gebieden dan ontdekt men echter al snel dat er blijkbaar wel degelijk iets is buiten het materiële, buiten het direct zichtbare. Op die manier verandert men van mening en vind men dat het bovennatuurlijke een realiteit is. Zelf denk ik dat dit op zichzelf nog niet zo'n probleem is. Het probleem ontstaat echter wanneer men vanuit die waarneming op native wijze zo maar aanneemt dat de dingen waar men zich in begeeft ook goed zijn, en dat de berichten die men hieruit krijgt ook waar zijn. Dat is een gevaarlijk sprong die je niet zo maar mag maken. Voor wie het horen wil, de geestelijke wereld is een realiteit en communicatie met die geestelijke wereld is wel degelijk mogelijk, maar in die geestelijke wereld heb je net als in de fysieke wereld ook goede entiteiten en slechte entiteiten. Er zijn wel degelijk geesten die je misleiden en die destructief zijn als je jezelf daar voor leent. Het is in dit verband illustratief dat Hitler en de SS zich ook intensief bezighielden met occulte praktijken, maar dat vertellen ze je niet in de geschiedenis boekjes.



Misleiding

We zijn het al een beetje tegengekomen in de vorige twee onderwerpen. Het vinden van waarheid kan ook verhinderd worden doordat je al dan niet doelbewust misleid wordt. Als je dus op zoek gaat naar waarheid dan zul je bereid moeten zijn om meer dan een bron te raadplegen, logisch na te denken, na te denken over inconsistente berichtgeving en over mensen die aantoonbaar liegen (zoals politici bijvoorbeeld) Dit soort signalen zijn aanwijzingen dat de informatie uit die bronnen niet betrouwbaar is. Het thema misleiding komt je overal tegen, in de reclames, de programma's op TV, in kranten, in de politiek, op internet en ook in alle religieuze stromingen. Het is dus belangrijk om te zoeken naar betrouwbare informatie bronnen en niet zo maar alles te geloven wat je toegeworpen wordt. Net zo goed als het niet reëel is om te geloven dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, is het ook niet reëel om te geloven dat ieder geloof gelijkwaardig is. Iets kan niet tegelijk waar en onwaar zijn, en veel geloofsvormen bevatten tegenstrijdige, elkaar uitsluitende overtuigingen.

Belang van het vinden van de waarheid

Dit is maar een zeer kort artikeltje waarin een aantal grote thema's worden benoemd. Het gaat me er nu niet om, om die allemaal helder uit te werken. Waar het me om gaat is om je uit te dagen tot een besef dat er meer is dan wat je in de krant leest.

Ik geloof dat het zoeken naar de waarheid een belangrijke levensopdracht is



en dat je die niet kunt uitbesteden aan anderen. Zo is het ook met deze site, er worden een aantal thema's aangestipt en als hierdoor het besef ontstaat dat er onder het laagje vernis op onze westerse

beschaving donkere kantjes zitten, dan heeft deze site haar doel bereikt. Hierna zul je zelf intensief op zoek moeten gaan naar waarheid. Maar neem niet te veel hooi op je vork. Het konijnenhol is diep en niet iedereen kan dat in de volle omvang hanteren.